



Wij vragen een gebed voor

JAN MULDER

echtgenoot van

Maria Theodora van der Sanden

Hij werd geboren te Weerselo op 3 juli 1890. Onverwacht overleed hij te Losser 16 juli 1970. Op 20 juli hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Losser in afwachting van de blijde opstanding uit de dood.

Op de gezegende leeftijd van 80 jaren is hij van ons weggenomen.

Gelijk het lijden van Christus, zo staat bij Paulus geschreven, ons overvloedig ten deel werd, zo zal ons ook de vertroosting in Christus overvloedig ten deel worden.

Zodoende is onze hoop verankerd in de overtuiging, dat we gelijk we deelgenoten zijn geweest in het lijden, wij ook deelgenoten zullen zijn in de vertroosting.

En dit is de roem van de overledene, het getuigenis van zijn geweten, dat hij in eenvoud van hart en in oprechtheid voor God en niet naar wereldse beginselen, maar in Gods genade zijn dagen heeft geleefd. (naar II Cor. I).

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Voor uw deelneming na het overlijden van mijn lieve man

Jan Mulder
ben ik u zeer dankbaar.

M. Th. Mulder-van der Sanden

Losser, 20 juli 1970