



*Je wilde nog zoveel,  
maar had niet meer de kracht.  
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.  
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.  
Al je zorgen en verdriet,  
behoren nu tot het verleden.*

## Jan Gerhard Mulder

\* 20 januari 1927

† 12 mei 2004

Lieve Jan, pa en opa,

Na een goed leven, waarin je heel zorgzaam voor ons bent geweest, heb je afscheid moeten nemen van alles wat je lief was. Op jonge leeftijd begon je als tekenaar bij een architectenbureau. Je tekentalent kwam je bij de opvolging van het aannemersbedrijf van je vader goed van pas. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was je aan het werk. Hierdoor kon je toen eigenlijk veel te weinig genieten van je gezin en alle leuke dingen in het leven. Gelukkig besloot je op 65-jarige leeftijd dit te veranderen. Je bouwde samen met ma jullie droomhuis. Hier was je erg trots op en je genoot van elk moment.

Fietsen was één van je grootste liefhebberijen. Samen met ma en jullie vrienden en familieleden maakten jullie de mooiste tochten. In je dagboek beschreef je precies de route, met wie je fietste, maar vooral de vele afgelegde kilometers. We hebben samen ook prachtige uitstapjes gemaakt. Met name de vakantie naar Gran Canaria en ons laatste weekendtripje naar IJmuiden aan Zee zal ons altijd bijblijven.

Bijzonder teleurgesteld was je toen je in februari hoorde dat je ongeneeslijk ziek was. Zelf had je al snel door dat het niet meer lang zou duren. Op 23 maart schreef je in je dagboek: "iedere dag zeer moe, te beroerd om op te kijken, beklaag Sinie heeft zo ook een rotleven, hoe lang nog....". Dat er zo snel een einde aan je leven kwam, is voor ons een enorme schok.

*Jan, pa, opa, bedankt voor de mooie jaren en voor  
alles wat je voor ons hebt gedaan.*

Namens pa willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling.

Sinie Mulder - Meijerink  
Anton en Jane  
Erik en Monique *Joyce, Lincey*  
Mariët en Menno *Merlin*