

*In dankbare herinnering aan*

## **JO MULDER**

weduwe van WILLEM BRUGGINK.

Zij werd geboren te Denekamp 17 mei 1918. Voorzien van het sacrament der zieken overleed zij 28 februari 1992 temidden van haar dierbare kinderen en kleinkinderen. Haar lichaam hebben wij op 4 maart bij haar man te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te Denekamp.

Achter haar ligt een leven van werken en plichtsbetrachting. Dit bepaalde in haar, haar eigen aard. Jo Mulder was gevoelig van aard. Haar levensweg ging niet over rozen.

Dank zij haar dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wist zij zich in dit leven staande te houden. Ook de zorg voor haar eigen moeder heeft ze plichtsgetrouw op zich genomen en deze liefde en zorg heeft zij ook in haar eigen laatste levensjaren weer van haar kinderen mogen ontvangen. De laatste 3 jaren van haar leven liet haar gezondheid veel te wensen over. Uw moeder en oma woonde graag aan de Kloppendijk. De contacten waren goed. Haar huis was voor menigeen een

zoete inval. Zelf was ze begaan met het wel en wee van kennissen en buren. Ze stelde zichzelf steeds op de achtergrond.

Ze had overal belangstelling voor, van de natuur kon zij genieten.

Het verlies van haar dierbare man in november 1980 heeft haar aangegrepen. Zelf is ze tot het laatste moment bij kennis geweest en in alle rust en vol overgave is ze teruggekeerd naar haar Hemelse Schepper.

Voor hen die achterblijven is er een lege plek ontstaan.

We bidden en vertrouwen dat vader en moeder nu weer verenigd voor allen een voorspraak in de hemel zullen zijn en aan allen de kracht geven om dit verlies te kunnen dragen.

Wij allen die haar kenden en liefhadden, bidden: Heer, geef haar de eeuwige rust in Vrede.

Voor Uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, beuigen wij U onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.