



** 13 juni 1915*

† 5 oktober 1998

*Een leven lang gebouwd aan een huis.
Vol trots sprak je over het Landhuis.
Alles heb je gegeven.
De gedachte blijft leven.*

Een dankbare en fijne herinnering aan
Johan Mulder
weduwnaar van Annie Schophuis

Geboren te Emsdetten (D) en op jonge leeftijd met zijn ouders verhuisd naar de Beekhoek (Lossen), begon hij na zijn schooltijd als zelfstandig ondernemer een meubelfabriekje, waar hij onder andere nachtkastjes vervaardigde voor het Oldenzaalse ziekenhuis "Heil der Kranken" en met zijn houtsnijwerk het altaar maakte voor het nabijgelegen Maristen klooster. De dampen van de bijbehorende spuitery bedreigden echter zijn gezondheid en gesteund door zijn vrouw Annie heeft hij in 1953 "Hotel 't Landhuis" te Oldenzaal overgenomen. Hij werd een horecaman in hart en nieren. Met films en foto's trok hij het land in om zijn bedrijf en Oldenzaal te promoten. Zijn werklust en inzet hebben de grondslag gelegd voor het huidige bedrijf. Ook was hij jarenlang de

grote drijfveer achter de Oldenzaalse carnavalsvereniging "de Markloawen". Hoewel hij op latere leeftijd kon genieten van uitjes en korte vakanties, bleef hij zeer betrokken bij zijn zaak en was hij altijd aanwezig als iemand zijn hulp nodig had. Nooit heeft hij kunnen aanvaarden, dat zijn vrouw de laatste jaren van haar leven in een verpleeghuis moest doorbrengen. Nadat zij was overleden, was zijn grote angst, dat hij noodgedwongen zijn vertrouwde omgeving moest verlaten. Met hulp van zijn kinderen, kleinkinderen, het personeel van het Landhuis en de thuiszorg, kon deze angst worden weggenomen. Het stemt ons gelukkig, dat we iets konden terugdoen voor alles, wat hij heeft gedaan. Hij betekende veel voor ons als vader en als opa. Aan tafel is er weer een lege plek bijgekomen, maar niet in ons hart.

Voor al uw blijken van belangstelling en meeleven, na het overlijden van onze dierbare vader en lieve opa, willen we U hartelijk bedanken.

Kinderen en kleinkinderen
Oldenzaal, 9 oktober 1998