

In dankbare herinnering aan

Johan Willem Henderikus Mulder

weduwnaar van Johanna Bartha Tonis

Hij mocht 89 jaar worden.

Onze Pa, vader, schoonvader en opa, is na voorzien van het H. Sacrament der Zieken op dinsdag 28 september 2004, des 's middags om 16.35 uur in het bijzijn van ons, rustig en vredig ingeslapen in het verpleeghuis 't Kleijne Vaert te Enschede.

De uitvaartplechtigheid voor hem hielden we op dinsdag 5 oktober in de kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Daarna hebben we afscheid van hem genomen in het crematorium te Usselo.

"In liefdevolle herinnering"

zal onze Pa samen met onze Ma, een al door ons uitgezochte plaats krijgen op het crematoriumterrein "Dalenoord" te Usselo.

Voor uw blijken van medeleven, ondervonden na het overlijden van onze Pa, vader, schoonvader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Enschede, 5 oktober 2004

Op 7 mei 1915 om 13.00 uur zag onze Pa 'vader' het levenslicht te Laudermarke gem. Vlagtwedde, als een zoon van een landbouwer. Na enkele jaren werd zijn vader caféhouder in Musselkanaal, waar ze naast de kerk ook andere handel bedreven. In die periode werd zijn moeder ziek, zo ernstig dat ze hier aan overleed op 35 jarige leeftijd, Pa was 6 jaar. Het gemis was groot, hij vertoefde veel op de begraafplaats naast de kerk met zijn zusjes, ze waren erg verdrietig, ze zochten troost bij het graf van hun moeder. Op 20 juli 1922 trouwde zijn vader met onze Opoe, zijn 2e moeder. Binnen de kortste tijd hebben ze Groningen verlaten om een nieuw en beter leven te beginnen in Twente, de textiel vierde hier hoogtij, daar was het goed verdienen voor het gezin. In Enschede ging vaders vader werken in de textiel bij Bamshoeve, ze kwamen te wonen aan de Tollenstraat, daarna volgde verhuizing naar de Plumstraat en vervolgens naar de Drienerweg 406, nu genoemd Dr. Zamenhoflaan 226. In de kinderjaren groeide hij op samen met zijn zussen An, Marie en Lied, op tijd en plaats werd hij door hun verwend. Zo kreeg hij al gauw de naam van 'Oons Jan' en dat bleef ook zo. Na de lagere school moest er gewerkt worden en dat kon niets anders zijn dan zijn vader te volgen, dus werd hij ook textiel-arbeider. Er werd ook bijgeschoold, wat ons opviel dat hij goed kon tekenen. Kameraden betekenden ook veel voor hem. Bij Jonge Werkman (KAB) kon hij zijn vertier vinden. Hij veranderde van werkgever, na later bleek dat hij daar verder zijn werkbare levensperiode zou blijven. Daar heeft hij verschillende werkzaamheden verricht bij 'textielabriek Schuttersveld'. Daar werd ook tegen de ware Jacob aangelopen, onze moeder, ruim 6 jaren hadden ze verkering. Er werd gehuwd op 5 juni 1948. Er werden drie zoons geboren. Pa vertoefde het liefst in zijn eigen vertrouwde omgeving. Hij hield van eenvoud en had een hekel aan drukte. Pa verlangde niet meer dan hem gegeven werd. Hij was een man van de klok en stelde geen hoge eisen aan het leven. Het liefst was hij bezig in en rond het huis en in de moestuin. Ook had hij veel plezier aan kippen, geiten, varkens en konijnen. Tuinieren bij anderen deed hij ook graag. De kerk had ook een aparte plaats in zijn leven, een gelovig mens en een trouwe bezoeker.

Samen met Ma op de fiets werd er geen weekend overgeslagen. Wat later in zijn leven kreeg hij ook plezier in schilderen, puzzelen en bijjarten. Samen met Ma naar de bingo's bij EMOS en Kompas waren een mooie afwisseling. Toen Pa's gezondheid afnam hoefde het voor hem ook niet zo nodig meer, hij vond het goed zo. Vooral toen het duidelijk werd dat zijn gezondheid achteruit ging had hij de wens om thuis te mogen sterven. Wij hebben dit met Ma zo geregeld dat hij te bed in de woonkamer vertoefde, daar kreeg hij van allen een liefdevolle verzorging, mede door de Thuiszorg. Toen Ma plotseling weg viel kwam Pa met de opmerking: de dood kwam als een dief in de nacht maar voor de verkeerde. Pa's verzorging werd verder in het verpleeghuis " 't Kleijne Vaert " liefdevol voortgezet, daar is hij precies zes maanden na Ma, in het bijzijn van ons vredig ingeslapen. Het is goed zo...

Zoals in het bidprentje van Ma werd aangegeven gaan we er van uit, dat Pa(Jan) zijn (Jo)Ma heeft teruggevonden, waar ze nu voor eeuwig bij elkaar zijn, een weerzien bij God!



*Herinner mij, in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*