

Ter nagedachtenis aan

## **Johanna Maria Mulder**

Zij werd op 9 juli 1903 te Oldenzaal geboren.

Op 15 oktober 1922 huwde zij in de  
St. Plechelmuskerk te Oldenzaal met

**Gerhardus Josef Leuverink**

---

Zij was een diep-gelovige vrouw. De realiteit van het leven, ook toen zij vanwege haar gehandicapt zijn de laatste jaren verbleef in een verpleeghuis te Haaksbergen en daarna in de „Cromhoff" te Enschede, heeft zij met bewonderenswaardige gelatenheid aanvaard.

Zonder zich veel te uiten, wist iedereen die met haar te maken had, dat zij dankbaar en tevreden was.

Zij verdiende en kreeg een liefdevolle verpleging. Gevoed met het H. Brood voor eeuwig leven, werd op 2 juli 1976 haar aardse leven veranderd in een eeuwig leven bij God.

Op 6 juli d.a.v. hebben wij haar lichaam uitgeleide gedaan bij de Eucharistie-viering in de St. Jankerk te Enschede, waarna de crematie te Usselo.

Moge zij rusten in vrede.

Voor uw blijken van medeleven, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma, betuigen wij U onze oprechte dank.

De familie