



In uw gebeden wordt aanbevolen de ziel van

JOHANNES MULDER.

Hij werd geboren 21 februari 1883 te Deurningen. Door een noodlottig ongeval stierf hij plotseling 16 oktober 1961. Met het vaste geloof in de verrijzenis hebben wij hem begraven 20 oktober 1961 op het R. K. Kerkhof te Deurningen.

„Ons leven ligt in Gods handen“. Dit was hij zich goed bewust. Hij heeft er ook steeds rekening mee gehouden, want hij zorgde er steeds voor gereed te zijn als de Heer hem zou komen roepen. Zo leefde hij in de geest die de Heer van ons allen vraagt: „Leeft altijd in vrede met God, want de dood kan komen als een dief in de nacht“.

„Goede Vader, wij vragen U, geef hem de eeuwige heerlijkheid als beloning voor zijn leven in trouw en aanhankelijkheid aan U en Uw Zoon. En wij smeken U, laat hem bij U onze voorspreker zijn, opdat ook wij eens door een oprecht en diep gelovig leven bij U in de hemelwoning mogen komen“.

Heer, geef hem de eeuwige rust.