



Een dankbare en fijne herinnering aan  
**Johannes Gerardus Mulder**  
echtgenoot van  
**ELISABETH S. J. VAN DER WONING**

Hij werd geboren op 13 juli 1913 te Losser en is thuis plotseling overleden op 28 mei 1991. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Plechelmus te Rossum hebben wij op 1 juni afscheid van hem genomen.



Wij zijn getroffen door het zo plotselinge sterven van onze lieve man, vader en opa. Hij was dikwijls bezorgd dat hij eerder zou sterven dan zijn vrouw, omdat zij, met wie hij ruim 45 jaar lief en leed gedeeld had, zijn hulp en aanwezigheid zo nodig had. Zijn vrouw en kinderen betekenden alles voor hem, zoals hij ook gelukkig en blij was met zijn kleinkinderen.

Ondanks zijn ouder worden wilde hij nog altijd graag in zijn tuin bezig zijn en genieten van alles wat leeft, groeit en bloeit. Hij was een eenvoudig arbeidzaam man en niet veeleisend.

Wij blijven met liefde, dankbaarheid en respect aan hem denken.

Mijn lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik heb geen gelegenheid gehad afscheid van jullie te nemen. Dank voor al jullie liefde en zorgen. Treur niet om mij, ik ben nu gelukkig. Bewaar deze liefde en zorg voor elkaar, vooral voor moeder en blijf aan mij denken.

Voor uw belangstelling en uw deelneming na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, danken wij U hartelijk.

**E. S. J. Mulder-van der Woning**  
kinderen en kleinkinderen