

Gedenk in uw gebeden

Lodewijk Casper Hugo Mulder,

Echtgenoot van

Bernardina Amelink.

Geboren te Amsterdam 1 Januari 1875, overleden na voorzien te zijn van de Genademiddelen der H. Kerk te Enschede 5 Augustus 1953 en werd de 10de d. o. v. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.



Lang lijden is zijn deel geweest, hij droeg het met veel geduld; nu is hij van ons heen gegaan en in vrede gestorven.

Bedroefd u als godsdienstige mensen niet al te zeer, zulk een echtgenoot en vader te hebben verloren, maar verheugd u veeleer, zulk een echtgenoot en vader te hebben gehad.

Want hij was een diep gelovig en godsdienstig man en zijn vele levensjaren in eenvoud doorgebracht, waren vol van deugd, op wie in waarheid kan worden toegepast het woord van Christus: „Ziedaar een waarachtige dienaar Gods, in wie geen bedrog te vinden is”.

Dierbare echtgenote, ik bedank u voor al de liefdevolle zorgen, waarmee gij mij altijd, vooral tijdens mijn langdurig ziekbed hebt omringd.

Beste kinderen, hebt dank voor uw hartelijkheid en goedheid, blijft eensgezind onder elkander, blijft steeds trouw in de dienst van God en wilt mij in uwe gebeden indachtig zijn.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

R. I. P.