



Ter dankbare herinnering aan

**Maria Gezina Raanhuis-Mulder**

echtgenote van

**HENDRIKUS JOHANNES RAANHUIS**

Geboren te Vlagtwedde 10 augustus 1912 en na een langdurig ziekbed eerst in het ziekenhuis en later in het verpleeghuis „t Kleyne Vaert" te Enschede, alwaar zij is overleden op 15 november 1992.

Met een plechtige uitvaartdienst in de r.k. kerk van O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Enschede hebben wij afscheid genomen en haar begeleid naar het crematorium „Enschede" te Usselo op 18 november 1992.

Moeder is een stralend voorbeeld voor ons geweest van diep geloof, van oprechte liefde voor de evenmens, van grote ijver voor het geluk van haar man, kinderen en kleinkinderen.

In diep Godsvertrouwen doorleefde zij de vaak grote zorgen en vreugden van haar gezin, dat haar boven alles dierbaar was.

Haar krachten werden zichtbaar ondermijnd door een ongeneeslijke kwaal. Misschien hebben we haar in haar lijdensmoed en innig christelijke overgave aan Gods wil wel het meest leren waarderen. Zo heeft zij geleefd, dat zij bij haar heengaan naar het Paradijs, van rust en vreugde, ons allen het beeld heeft nagelaten van een onvergetelijke lieve en christelijke vrouw, moeder en oma.

Voor uw bliken van medeleven, betoond tijdens de ziekte en na 't overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma betuigen wij U onze oprechte dank.

H. J. RAANHUIS  
Kinderen en kleinkinderen