

Een sterke en zorgzame lieve vrouw. Wij hebben haar in ons midden gehad, maar helaas verloren.

Mama gaarne hadden wij je bij ons gehouden om samen van de door jou zo zeer verdiende rustige dagen te kunnen genieten.

Het heeft niet mogen zijn.

Elke dag van ons leven samen hebben wij gebeden.

Heer U wil geschiede:

Nu bidden wij:

Heer geef haar de eeuwige rust; die ze hier niet kon vinden.

U die in deze moeilijke dagen voor ons een steun bent geweest en met ons heeft meegeleefd zijn wij oprecht dankbaar.

G. J. W. Jansen
Kinderen
Kleinkind

Duiven, november 1981



Ter dankbare nagedachtenis aan
en in uw gebeden aanbevolen

Maria Theodora Gerharda Mulder

echtgenote van

G. J. W. Jansen

Geboren te Duiven op 28 september 1916.
Overleed zij onverwacht op 7 november 1981 te Duiven. Wij legden haar lichaam op 10 november 1981 ter ruste op de algemene begraafplaats „'t Heijlige Lant” te Duiven.

Daar wacht zij op de dag der opstanding.