

Ter gedachtenis aan onze lieve

## MARIETJE

Geboren 9 Nov. 1938. Na het ontvangen van het H. Oliesel overleden op 15 April 1946 en op Witte Donderdag 18 April begraven op het R.K. Kerkhof te Blauwhuis.

---

Wat was je lief in t blauw Communiekleed,  
Geloken waren nu je lieve ogen,  
't Gezichtje met de glans der reinheid overtoegen,  
Zo lag je voor 't eeuwig feest gereed.

Had jij zo'n groot verlangen naar de Kindervrind,  
Die spoedig in je lieve hart zou komen?  
Kon Jezus Zijn verlangen niet betomen?  
Wie kent 't mysterie van jouw heengaan kind?

De grote dag van Jezus en van jou  
Heeft Hij te zaam hierboven willen vieren.  
't Was Mama die je lieve hoofd mocht sieren;  
't Was Mama, die je daarvoor kleden zou.

Je Papa zal je kleine stapjes niet meer horen,  
Hij wacht vergeefs nu op je lieve stem.  
Die band was innig tussen jou en hem . . .  
En zulke liefde gaat toch nooit verloren.

Lief kind, om wie nog lang ons harte schreit,  
Blijf met je zachte blijheid in ons midden  
En wil voor Papa en voor Mama bidden,  
Daarboven, waar je nu bij God gelukkig zijt.

Fam. B. R. MULDER-BOS