

Ter gedachtenis aan onze lieveling

Michel Mulder

die op 21 maart 1969 tengevolge van een
droevig ongeval te Epe, terug naar de Hemel
werd geroepen.

Terwijl de eerste lentestralen aarzelend de kou
verdreven, riep O. L. Heer Michel terug naar
de Hemel.

Hij heeft dit lieve kindje, wat, méér nog dan
de andere, ons nodig scheen te hebben, graag
weer bij Zich teruggehad.

Wij mochten drie jaar genieten van zijn blijde
aanwezigheid onder ons.

Laat ons bidden

O God, die in al Uw Liefde Michel niet hebt
willen laten lijden, waardoor zijn afscheid te
snel en onbegrijpelijk kwam voor ons, die nog
zo veel voor hem hadden willen doen; geef
ons het geduld en de kracht om ons in Uw
Wil te schikken en onze taak in dit leven zó
te vervullen, dat ook wij eens het grote Geluk,
dat U Michel nu gegeven hebt, deelachtig
mogen worden.





MICHEL MULDER

3 JAAR OUD

21 MAART 1969