

*Het leven is
wat je er van maakt.*

Ter herinnering aan

PIET MULDER

sinds 7 oktober 1947 echtgenoot van
Grada Jansen

Hij werd geboren op 28 februari 1920 op de Engkamp in Duiven en overleed na een kortstondige ziekte op 31 januari 1991 in het ziekenhuis te Zevenaar.

Op 4 februari d.o.v. hebben wij hem te rusten gelegd op de begraafplaats „t Heijlige Lant“ in Duiven.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van Pa.

Graag hadden wij hem nog een tijdje bij ons gehad want hij verstond de kunst om van het leven wat te maken, ook al was het niet altijd even gemakkelijk.

Hij was gelukkig temidden van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Door zijn opgewekt karakter en gastvrijheid wist hij zich vele vrienden te maken, die hem net als wij heel erg zullen missen.

Pa, bedankt voor alles, wij zullen je nooit vergeten.

Veel mensen hebben ons hun medeleven betoond in deze moeilijke dagen. Ons verdriet is nu wat gemakkelijker te dragen. Hiervoor en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart, danken wij U allen.

G. Mulder-Jansen.
Kinderen en kleinkinderen

Duiven, februari 1991