

'n Fijne en dankbare herinnering aan

**Stien Mulder**

echtgenote van Gerard Engelbertink

Zij werd geboren op 29 november 1904 te Oldenzaal. Zij stierf op 23 januari 1997 op haar kamer in "de Molenkamp".

Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een Eucharistieviering in de Drieëenhedskerk, waarna we haar begeleid hebben naar het crematorium te Usselo.

*Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij het overlijden en de uitvaart van mijn vrouw, van onze moeder en oma.*

*G.M. Engelbertink  
Kinderen en kleinkinderen*

Wij hebben gelezen in het Oudtestamentische Boek der Spreuken over "een sterke vrouw". Moeder werd 92 jaar, een gezegende leeftijd. Maar ook geestelijk stond zij sterk in het leven. Bijna zestig jaar heeft ze, samen met vader, de zorg gehad voor het gezin. En ze heeft dit gedaan met veel liefde, iedere dag opnieuw. Haar nachtrust begon pas, als de kinderen allemaal thuis waren. Toch was haar levenspad niet altijd een weg van rozen. Ze is veel ziek geweest en heeft daardoor veel in het ziekenhuis gelegen. Een zeer donkere periode in haar leven was het overlijden van haar dochter Stienie.

Samen met vader wist zij de draad in haar leven weer op te pakken. Ongetwijfeld heeft haar gelovige instelling moeder geholpen om door te gaan. Zij zocht haar hulp onder andere bij Maria in Kevelaar. Ook de kleinkinderen met wie ze een bijzondere band had hebben haar, misschien onbewust, op moeilijke momenten staande gehouden. De laatste jaren woonden vader en moeder op "de Molenkamp". Het was voor beiden een zeer gelukkige levensperiode.

De gastvrijheid, die moeder vroeger in haar eigen huis toonde, vond zij welverdiend terug in "de Molenkamp". Als ze kon, zou ze zeggen: heel hartelijk bedankt, allen die voor mij gezorgd hebben. Op dit rijke leven kijken wij met grote dankbaarheid terug. Wij weten, dat moeder nu bij God is, ook dat heeft ze verdiend.