



In herinnering aan

Tonny Mulder

* 19 maart 1946

† 31 juli 2003

*Al hield je nog zoveel van het leven,
je had het niet in eigen hand.
Ongevraagd moest je het verlaten
en wij staan machteloos aan de kant.*

Wij willen een ieder bedanken voor het medeleven en de belangstelling na het overlijden van Tonny.

Betsy
Melanie en Martin
Jolene
Brenda en Martin

5 augustus 2003

Tonny, we waren zo lekker aan het genieten.
Je was voor mij een geweldige man, ik zal je ontzettend missen!

Je blijft voor eeuwig in mijn hart! Tonny bedankt!

Liefs Betsy

Vader, je was een fantastische vader voor mij, ik had nog zoveel langer van je willen genieten!
Ik zal je heel erg missen!

Liefs Melanie

Vader, ik had bewondering voor jou.
Je was zo lekker eigenwijs, ik mocht je heel graag!
Ik zal je missen!

Liefs Brenda

Tonny, samen lachen, kaarten en praten
Het mag allemaal niet meer baten.
Samen wilden we nog een keertje vissen.
Ja, ik zal jou nog erg missen

Martin Heinink

Tonny, ik kon gezellig met je praten en ontzettend met je lachen!
Samen een biertje met je drinken zal ik zeker missen!
Bedankt Tonny!

Martin Engbers

Lieve Opa, ik kon zo lekker op schootje zitten samen lekker gek doen! Spelen met de bal en samen met je naar een pretpark gaan. Opa ik vond je heel lief!

Dikke kus Jolene