

Dankbaar gedenken wij

Truus Mulder

weduwe van Antoon te Marvelde

Zij werd geboren te Oldenzaal op 10 augustus 1922. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij te Oldenzaal overleden op 18 januari 1995.

Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de St. Plechelmusbasiliek op 23 januari en haar daarna begeleid naar het crematorium in Usselo.

Haar dood heeft ons overvallen en dat het ons diep geschokt heeft geeft duidelijk aan hoezeer zij van ons hield en wij aan haar gehecht waren. Als spil waar alles om draaide was zij altijd zorgzaam en vol inzet voor ons, haar kinderen en kleinkinderen, maar niet minder ook voor iedereen voor wie zij iets kon betekenen.

Zij was de derde uit een gezin van zes kinderen, vier meisjes en twee jongens, waarvan zij bij het begin van haar huwelijk haar jongste broer bij zich innam en voor hem zorgde. Zelf kreeg ze ook de zorg voor zes kinderen. Mede door de vroegtijdige ziekte van haar man werd voor haar de taak des te zwaarder. Maar zij bleef daar altijd opgeruimd en plezierig onder. Zij zorgde liever voor anderen, óók in de flat, dan dat ze zelf verzorging nodig had. We zijn dan ook dankbaar dat een lang

ziekbed haar bespaard is gebelevend, want dat zou ze niet aangekund hebben. Haar tien kleinkinderen waren haar trots en ze vond het altijd fantastisch als ze zondags alle kinderen en kleinkinderen om zich heen had. Voor oppas kon je altijd een beroep op haar doen. Maar ze moest dan wel altijd eerst even op de kalender kijken, want ze was de zogenaamde "familiaire oppascentrale". Na de dood van haar man heeft zij in de Molkenboerflat nog zes mooie jaren gehad waarbij ze genoot van de kaartavonden met de medebewoners maar vooral ook van de kegelclub, waar ze zelf de medeoprichtster van is geweest.

Ook heeft zij de laatste paar jaren genoten van de vakanties met haar zussen evenals het haar verdriet heeft gedaan dat zij in anderhalf jaar afscheid moest nemen van twee zussen en een zwager.

Truus te Marvelde had een echte uitstraling van tevredenheid en blijheid die een ander goed deed en bemoeidigde. Laten wij haar zo in dankbaarheid blijven gedenken.

Rust in vrede.

Namens kinderen en kleinkinderen bedanken wij u voor blijken van belangstelling en medeleven tijdens haar kortstondige ziekte en overlijden van onze moeder en oma.