

*In liefdevolle herinnering aan
mijn vrouw, onze moeder en oma*

Wilhelmina Aleida Zinke-Mulder

Zij werd in Oldenzaal geboren op 4 oktober 1918 en overleed op 23 juli 2000 te Hengelo. Na een gezongen Uitvaartviering in de Thaborkerk, hebben we haar begeleid naar het crematorium te Usselo.

Altijd met een glimlach om haar mond, ook al was ze ziek en wist ze dat haar levens-einde in zicht was. Zo was Mien Zinke; vol goede moed en dankbaar voor al het goede en mooie in haar leven. Ondanks haar broze gezondheid hoorde je haar nooit klagen.

Mien zag het leven van de positieve kant en was open en eerlijk. Wat gezegd diende te worden, werd door haar gezegd, recht door zee. Tegen de kleinkinderen heeft ze wel eens gezegd: "ik heb liever dat je komt als je daar zin aan hebt, dan dat ik tegen lange gezichten moet aankijken".

Zo was ze; heel blij als je kwam, maar als het niet kon was het ook goed. Ze was een vrouw die bijzonder gastvrij was, ruimte kon bieden aan anderen en een luisterend oor had. Ze genoot ervan om mensen om zich heen te hebben, om samen gezellig te te eten, in de zomer met de picknickmand er op uit te gaan of om bij haar thuis een nieuwjaarsborrel te houden voor de hele

familie. En iedereen kwam graag.

Voor haar kleinkinderen was ze een heel lieve Oma, die altijd belangstellend informeerde hoe het ging op school en de examentijd was voor haar bijna net zo spannend als voor Karen en Kalle zelf. Geen verjaardag werd ooit vergeten en zolang het kon, ging ze iedere donderdag naar Truus en Bert in Enschede

Het 50 jarig huwelijksfeest was een hoogtepunt in haar leven, waarvan ze bijzonder genoten heeft. Ze was dankbaar dat haar dit gegeven was.

In het voorjaar van 2000 ging het duidelijk slechter met haar gezondheid en even later kwam het bericht dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze had zichzelf hierop al voorbereid want "waarom zou mij dat niet overkomen"?

Dankbaar voor het goede in haar leven en vol vertrouwen op God en "dat het mooi moet zijn aan de andere kant" heeft ze de ziekenzegen ontvangen en afscheid genomen van allen die haar lief waren

Wij geven haar nu uit handen en vertrouwen haar toe aan God's gastvrijheid; dat ze daarvan eeuwig mag genieten.

Wij danken u allen hartelijk voor het medeleven en de steun tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma.

H.H Zinke
Truus en Bert en kinderen