



Ter dankbare herinnering aan

WILHELMINA JOHANNA MULDER

Zij werd geboren op 13 februari 1900 te Vaassen.
Op 28 november 1980 overleed zij in het Lukas
Ziekenhuis te Apeldoorn, in dezelfde maand als
haar man

HENDRIKUS LAMBERTUS BOURGONJE

met wie zij ruim 55 jaar gehuwd geweest was.
Haar lichaam legden wij ter ruste 3 december
d.a.v. op het r.-k. kerkhof te Epe.

In onze herinnering zal zij blijven voortleven als
een bijzondere vrouw: diepgelovig, hardwerkend,
vol humor, gastvrij voor iedereen, altijd bereid om
anderen te helpen.

Eerst aan de Zuukerweg, later in „Licht en Duus-
ter” en tenslotte op „De Boskamp”: altijd ontmoette
men een blijde en levenslustige vrouw.

Haar laatste levensjaren tobde zij erg met haar
gezondheid. Maar zij droeg dit altijd geduldig.
Uit een pijnlijke ziekte heeft God haar nu verlost.
Wij mogen daar vrede mee hebben.

Wij bidden de Heer dat Hij zijn dienares voor
altijd zal opnemen in het eeuwig leven.