

Met deze woorden gedenken wij

WILLEM HUBERT MULDER

echtgenoot van
Leidy Mulder-Olde Engberink

Hij is geboren in Borne op 3 november 1921 en is in het SMT ziekenhuis in Hengelo overleden op 21 april 1996.

Wat heeft deze man het de laatste jaren van zijn leven moeilijk gehad. Wat heeft hij gevochten en geworsteld om zijn zware kruis te kunnen dragen.

Een man die genoot van iedere dag die God hem gaf; een levensgenieter pur-sang, een muzikliefhebber en een aanbidder van de natuur. Alles kon, niets was hem teveel. Hoe triest was dan ook de ommekeer in dit alles: zijn verslechterende gezondheid en de opname van moeder in het verpleeghuis in Delden.

Alles wat licht was werd donker; alles wat blij en vrolijk was werd triest en somber. Eenzaam en alleen heeft hij afscheid van ons genomen. Wim, Pa en opa rust zacht. Nu heb je de rust waar je de laatste jaren naar verlangde. We zullen je nooit vergeten, bedankt voor alles.

Wij willen U hartelijk bedanken voor Uw medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa.

*L. Mulder-Olde Engberink
Jan, Betsy, Gerhard en Charlot*

*7621 GN Borne, april 1996
Ringoven 18*