

Vader, de glorie van het hemels Paradijs  
zij rijkelijk uw erfdeel.

Willem Johannes Hendrikus Mulder  
echtgenoot van  
Grada Maria Rekers

werd geboren op 13 april 1915 te Losser.  
Na een lang en smartelijk ziekbed stierf hij  
gesterkt door het Sacrament van de zieken,  
op 11 september 1973 in het ziekenhuis te  
Oldenzaal. De 14e september d.a.v. hebben  
wij bij zijn Uitvaart in de H. Drieënheden-  
kerk te Oldenzaal de Eucharistie gevierd ter  
gedachtenis aan Christus' dood en opstan-  
ding en in het geloof, dat iedere mens door  
de dood heen Christus zal volgen in Zijn  
verrijzenis. Daarna vond de crematie van  
zijn lichaam plaats in Usselo.

In hem is een mens van ons heengegaan,  
in wie het mysterie van het lijden zich zo  
duidelijk openbaarde. Vele jaren zwak van  
gezondheid wilde hij met alle kracht en  
doorzettingsvermogen een goede vader zijn  
voor zijn kinderen en 'n liefdevolle man voor  
zijn vrouw. De tegenslagen en het lijden  
waren hem dikwijls te veel, maar hij vond  
kracht in de liefde van zijn dierbaren. De  
dood was voor hem een verlossing uit het  
lijden. Hij was er tevreden mee. In geloof  
en overgave vertrouwde hij op het woord

van Christus: „Ik ben de Verrijzenis en het  
Leven. Wie in Mij gelooft zal in eeuwig-  
heid leven". Zijn vrouw en kinderen weten  
in geloof, dat wat de Heer ons eenmaal  
gegeven heeft, nooit verloren gaat. Dit  
aardse leven gaat wel voorbij, maar nooit  
Gods vrede en Zijn trouw. Vader mag nu  
gelukkig voortleven bij God.

Goede God, geef ons, die achterblijven, de  
levenskracht van Uw Geest om hoopvol en  
vastberaden verder te gaan op onze tocht  
door dit leven.

---

Voor Uw blijken van meeleven en deel-  
neming, ondervonden tijdens de ziek-  
te en na het overlijden van mijn lieve  
man en onze zorgzame vader, zeggen  
wij U onze hartelijke dank.

Uit aller naam:

G. M. Mulder-Rekers

OLDENZAAL, september 1973.  
Molenstraat 20.