

Pluk de dag

Een blijvende herinnering aan

WILLY MULDER

Hij werd op 19 januari 1947
in Overdinkel geboren.

In 1976 trouwde hij met Ria van der Veen.

Na een ongeneeslijke ziekte overleed hij thuis op
30 oktober 2000.

We hebben hem op 3 november,
na de Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk in
Losser, naar het crematorium te Usselo begeleid.

Met veel verdriet moeten we Willy, onze papa en
opa uit handen geven. Veel te vroeg moeten we
zijn zorgzame nabijheid missen. Maar in ons
hart, in onze gedachten blijft hij met ons verbonden.

Willy werd in Overdinkel geboren en groeide er
op als jongste van vijf kinderen. Van huis uit
kreeg hij een groot plichtsgevoel mee. Dat uitte
zich in de inzet, die hij in zijn werk toonde. Vele
jaren werkte hij als productiechef bij Esta
Behang. Hij zette er zich met hart en ziel voor in.
Daarnaast was hij voor Ria een lieve, zorgzame
man en voor zijn kinderen een fijne vader.

Hij genoot ervan dat hij opa was geworden.

Willy kon niet stilzitten, altijd was hij bezig.

Hij was heel behulpzaam en zo kon iedereen bij
hem terecht.

In gesprekken hield hij wel vast aan zijn eigen
mening.

Zijn aanwezigheid straalde veel warmte uit.

Een jaar gelden werd Willy ernstig ziek, maar
gelukkig knapte hij na enkele maanden weer op.
Het was een zware klap toen in het voorjaar zich
opnieuw gezondheidsklachten openbaarden.

Samen met zijn gezin en met veel lieve mensen
om hem heen, verwerkte hij het naderende af-
scheid. Zo beleefde hij nog heel intens het sa-
menzijn in de afgelopen zomermaanden.

Zonder te klagen wist hij te leven met de ziekte,
die al zijn krachten sloopten. Hij was dankbaar
voor alles. In zijn eigen huis kon hij afscheid
nemen en zo is hij in alle rust ingeslapen.

We zijn ervan overtuigd dat zijn warme aan-
wezigheid in ons midden blijft.

*Willy, papa, opa
bedankt voor al je liefde en zorg
voor ieder van ons.*

Rust nu in de Vrede, de Vreugde van God!

We zijn dankbaar voor alle steun en medeleven,
die we mochten ondervinden tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man, onze fijne
vader en opa.

Ria
Bertwill, Milenco
Claudia en Max
Eva, Anne