



DENK IN UW GEBEDEN AAN

Maria Christina Jacoba De Mulder,

echtgenote van

Johannes Gerardus Joosen.

Geboren te Antwerpen 16 februari 1913.
Overleden te Breda 17 april 1963, voorzien
van het H. Sakrament der zieken.

Goede Vader in de Hemel, wij danken U voor de goede, mooie jaren dat onze lieve mammië bij ons is geweest. Altijd met vreugde en tevredenheid vervulde zij haar taak in onze familie en ons gezin. Rusteloos werkend en biddend heeft zij haar leven bij ons doorgebracht.

U bent de Heer van Tijd en Eeuwigheid. U hebt haar uit ons midden weggehaald. Wij kunnen niet begrijpen waarom: maar wij aanvaarden het; Uw Wil geschiede.

Wij willen haar voorbeeld navolgen en ook ons steeds zo geven en aanpassen aan de levenstaak, die voor ons ligt, zoals zij dat heeft gedaan.

Goede Vader, zij weet van haar aardse leven, hoe wij zijn en waarvoor wij U het meeste nodig hebben. Zij weet ook de leegte, die zij door haar heengaan in ons hart en in ons huis heeft achtergelaten.

Wij weten zeker, dat zij voor heel de familie maar bijzonder voor haar man en kinderen bij U ten beste zal spreken: Wij weten ook dat zij zal bidden voor ons en dat wij zo door het tijdelijke heen mogen gaan, dat we Uw eeuwig Vaderhuis mogen bereiken, zodat wij daar eenmaal elkaar mogen weerzien.

Barmhartige Vader, geef haar de eeuwige rust, neem van haar alle rouw en verdriet weg en maak voor haar alles nieuw. Amen.