



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

ALEIDA HELENA MULDERINK,

Weduwe van JOHANNES NIJENHUIS

geboren te Losser den 27 Augustus 1868. meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te Losser den 26 Juli 1914 en begraven den 29 Juli d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Hare kwaal was ongeneeslijk en er was niemand, die haar helpen kon. Maar Gij, o Heer, hebt haar lijden in vreugde veranderd. Want Gij hebt gezegd: „vraagt en gij zult verkrijgen, klopt en u zal worden opengedaan“. Het schoonste gebed nu is, dat men in zijne ziekte zich geheel aan Gods H. Wil onderwerpt.

Ik zal opstaan en tot mijnen Vader gaan“. Maar wijl niets, wat besmeurd is, den Hemel zal binnentreden, zoo smee ik U, mijne dierbaren, dat gij mij door Uwe gebeden te hulp komt.

Allerzoetste Jesus, wees mij geen Rechter maar een Zaligmaker. (50 dagen afl.)

Zoet Hart van mijn Jesus, doe mij U altijd meer en meer liefhebben. (300 dagen afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 dagen afl.)

H. Moeder Anna, bid voor haar.

Onze Vader Wees Gegroet.

Zij ruste in vrede. AMEN.

J. A. Thuis, R. K. Koster — Losser.