

†
In dankbare herinnering aan

HANS MULDERINK

echtgenoot van
Sini Heisterkamp

Hij werd geboren op 1 september 1927 te 's-Hertogenbosch. Op 25 juli 1989 is hij overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal. Biddend hebben wij op 28 juli afscheid van hem genomen in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal en hem daarna begeleid naar het crematorium te Usselo.

Op 61 jarige leeftijd, te vroeg, is een eind gekomen aan zijn leven. Wij hadden hem zo graag meer toekomst gegund. Maar wij stonden machteloos tegenover de ziekte die hij zo moedig wist te dragen. In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een lieve man, vader en opa. Wij hebben samen met hem vele mooie uren, dagen en jaren beleefd. Hij stond altijd voor ons klaar. En hij genoot er zichtbaar van als wij, maar vooral de kleinkinderen, bij hem waren. Niet alleen wij maar ook anderen konden altijd bij hem terecht. Hij liet nooit iemand in de kou staan. Meer dan eens cijferde hij zichzelf voor een ander weg. Hij zou zich ook nooit opdringen aan iemand anders. Zo was hij niet. In Oldenzaal en omgeving is hij vooral bekend geworden als de sympathieke en beminnelijke ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze functie, die hij 40 jaar heeft vervuld, was hem op het lijf geschreven. Zijn prachtige handschrift, zijn - met humor doorspekte - speeches bij trouwerijen en zijn aandacht voor mensen maakten hem tot een gewild en geliefd ambtenaar. Niet dat hij op de voorgrond wilde staan. Integendeel, beschei-

denheid en eenvoud sierden hem. Hij heeft in zijn eigen stijl, dus op de achtergrond, deze kwaliteiten voor veel mensen en verenigingen ingezet. Men klopte nooit tevergeefs bij hem aan. De weinige tijd die hij voor zichzelf nam, besteedde hij aan een combinatie van 2 grote hobby's: schrijven en familieonderzoek. Hij heeft een prachtig boekwerk geschreven over de geschiedenis van zijn familie die vlak voor zijn dood ook in engelse vertaling (voor de Amerikaanse tak van de familie) is gereed gekomen. Een levenswerk was afgerond.

Hoe wel hij plezier heeft beleefd in zijn leven, heeft hij de keerzijde ook duidelijk aan den lijve ondervonden. Hij heeft veel ziekte en pijn gekend. Vooral het verlies van zijn eerste vrouw heeft diepe sporen bij hem achtergelaten. Maar je hoorde hem daar nooit over klagen zoals er ook tijdens zijn ziekbed geen wanklank over zijn lippen is gekomen. Om ons zo weinig mogelijk last te bezorgen, verwerkte hij veel voor zichzelf, in stilte.

Lieve Hans, je was een voorbeeld van liefde en goedheid voor ons. Wij zullen met liefde, dankbaarheid en respect aan jou blijven denken. Moge wij in jouw manier van leven de kracht vinden om, in verbondenheid met elkaar, samen verder te gaan. Bedankt voor alles en rust in vrede.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

Sini Mulderink-Heisterkamp
kinderen en kleinkinderen