

In dierbare herinnering aan

GERRITDINA ALEIDA MULDER

weduwe van

JOHANNES ANTONIUS AVESKAMP

Zij werd geboren 8 januari 1894 te Tubbergen. Voorzien van de Sacramenten der zieken overleed zij op 28 maart 1981 te Denekamp. Haar lichaam hebben wij 1 april d.a.v. te ruste gelegd in het parochie kerkhof te Denekamp.

„Een sterke en wijze vrouw, wie zal haar vinden?“ en het begrip moeder en vrouw als een wereld van zorg en toewijding: Deze woorden uit de H. Schrift en uit onze aardse samenleving zijn volkomen van toepassing op haar, van wie wij nu afscheid nemen. Ons aller moeder en oma was een vrouw die wel zó'n belangrijke plaats innam in ons leven dat wij ons maar moeilijk kunnen indenken dat die plaats nu leeg geworden is, nu zij niet meer bij ons is. Met haar grote levenservaring, gedragen door een feilloos geheugen en een wijs verstand, was zij een soort levensbaken waarnaar wij ons graag richtten op onze levensweg, zij wist een sfeer om zich heen te scheppen als in een veilige haven waarheen wij graag gingen en van waar wij gesterkt terugkeerden. Haar menselijke gaven werden bovendien verrijkt en gekleurd door een intens-diep geloof; met name ook in de H. Gerardus, het was allemaal zo waarachtig en oprecht wat zij zei en dacht. Haar ziek-zijn en handicap wist ze zó dapper te dragen dat menigeen zich aan haar kon optrekken en stichten. Zó leeft zij nu voort in onze herinnering, zó leeft zij nu voort in 't eeuwige leven bij God. Is er enerzijds droefheid om haar heengaan, anderzijds is er de rotsvastе overtuiging dat moeder en oma nu volmaakt gelukkig is in de Vrede Gods. Naar haar Schepper zag zij tenslotte reikhalzend uit en nu heeft zij die bron van eeuwig Leven gevonden, waar geen pijn en handicap meer bestaan, waar zij hele-

maal mag opgaan in het Licht van Gods Geluk en Vrede. Dat geeft ons troost, dat helpt ons om in haar geest verder te leven. Wij zijn God dankbaar om alles wat Hij door haar ons heeft gegeven.

Mijne dierbaren, ik ga jullie nu verlaten. Weest hartelijk bedankt voor de onophoudelijke zorg en liefde die jullie voor mij hebben opgebracht. Vanuit de Hemel wacht ik nu met Vader tot wij eens weer samen zijn. Vaartwel en tot wederziens.

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze beminde moeder en oma, betuigen wij U onze oprechte dank.

FAMILIE AVESKAMP

DENEKAMP, april 1981

Ootmarsumsestraat 60