



Hermannus, leef in vrede.

Ter vrome gedachtenis aan

Hermannus Franciscus Mulders

Geboren te Rossum, 3 December 1869,
leefde hij gedurende 22 jaren in een ge-
lukkige en gezegende echtvereniging met

FEMIA KOK

die hem in 1931 voorging in het Eeuwige
leven.

Plotseling overleed hij, na een langdurig
ziekbed, voorzien van het H. Oliesel te
Rossum 13 Maart 1954.

Zijn lichaam wacht de verrijzenis op het
R. K. kerkhof te Rossum

Zijn ziel leve met Gods uitverkorenen.

Veel ervaring is de erekroon van den grijs-
waard en de Vreze Gods zijn roem.

Spr. 16 : 31.

Het was echter niet alleen zijn rijke levens-
ervaring en zijn beminnelijke eenvoud, die
de omgang met hem prettig maakte, maar
bovenal zijn vrome en plichtsgetrouwe le-
venswandel, die hem tot het middelpunt
der familie maakte, en voor de kinderen
een onvergetelijke nagedachtenis heeft ach-
tergelaten.

Daarom had zijn plotseling beengaan niets
schrikwekkends, welvoorbereid als hij steeds
daarop was.

Mijn dierbare kinderen : wat ge gehoord en
gezien hebt in moeder en mij, beoefent dat
en de God des vredes zal met u zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Hij ruste in vrede bij God.