

Gedenk in uw gebed en Offer

## JOHANNA HENDRIKA MULDER

weduwe van

JOHANNES GODEFRIDUS VAN LAARHOVEN

Geboren te Echteld 11 september 1891 en  
overleden te Oirschot 29 oktober 1970.

---

'n Moedige vrouw is van ons heengegaan: In haar leven heeft ze veel moeten verwerken, vooral na de dood van haar man, terwijl haar gezondheid erg zwak was. Maar haar moed en doorzettingsvermogen hebben haar niet gehard in het leven. Integendeel, ze werd steeds milder en zachter in haar omgang met de mensen.

Moeder was vooral 'n „lieve” moeder, die ons, haar kinderen, door haar goedheid aan elkaar bond. Wij zijn ze daar ontzaglijk dankbaar voor.

Dank ook moeder voor uw voorbeeld van werklust. U hebt niet stil gezeten, U bent als de vrouw uit het Oude Testament, die geprezen werd voor de zorg in het gezin en het harde werk.

Ook nu U verenigd bent met Vader bij de „Heer van alle levenden” blijven wij met U verbonden in liefde en eensgezindheid.

Aan jullie kinderen, dank voor alle zorgen. Vooral jij, Truus, die altijd voor me in de weer was. In je zorg voor mij was niets je te veel. Heel hartelijk dank.

Moge de God van ons allen jullie steeds blijven zegenen.

*Voor uw medeleven bij het overlijden  
en de begrafenis van onze dierbare  
overledene, zeggen wij U oprecht dank.*

Fam. VAN LAARHOVEN