



In herinnering aan

Maria Josephina Johanna Mulders

Zij werd geboren op 1 november 1909 te Denekamp en overleed vredig in het verpleegcentrum Twente Oost te Losser op 18 juli 2001. We hadden haar op 21 juli voor het laatst bij ons tijdens de viering van de H. Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp en hebben haar daarna begraven in het familiegraf op het parochieel kerkhof aldaar.

Het lager onderwijs, en dan specifiek de jongetjes van de eerste klas, is 45 jaar lang haar lust en leven geweest. Niets was haar teveel om deze kinderen de eerste beginselen op de weg naar kennis en het katholieke geloof bij te brengen o.a. door de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Dat deze kinderen gek op haar waren getuigen de vele "liefdesverklaringen", die zij in al die jaren heeft gehad. Thuis was zij altijd de zorgzame vrouw die het hele huishouden bestierde, uitstekend kon koken en een geweldige sfeer kon oproepen. Met haar andere zus vormde zij een perfect duo dat zowel graag geziene gasten waren als uitstekende gastvrouwen. Ook buiten de huiselijke sfeer heeft zij haar

sporen verdiend in o.a. het Wit Gele Kruis, de gezinszorg, de K.J.V. en K.V.G. Altijd kon men een beroep op hen doen. Zij was een pragmatisch gevoelsmens, die met strenge hand regeerde. De ziekte van haar zus was waarschijnlijk de grootste deceptie in haar leven, waar zij niet meer overheen kwam. Daarbij genomen, dat zij niet langer meer in HUN HUIS konden blijven wonen en gedwongen naar het verpleeghuis verhuisden, deed bij haar het enthousiasme tot een minimum dalen. In zichzelf gekeerd en zich al voorbereidend op het samen voortleven in het hierna-maals, is nu haar wens vervuld. Zij zijn nu als familie herenigd.

Tante Mies, bedankt en rust in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

De familie.