

Dankbare herinnering aan
**MARIA LAMBERTHA
MULDERS**

echtgenote van

WILLEM OONK OP DEN DIJK.

Zij werd geboren te Losser op 14 september 1913 en overleed na het ontvangen van het sacrament der zieken in vrede en overgave aan God in het verpleeghuis „Oldenhove” te Losser op 21 oktober 1991.

Na de uitvaartdienst op 26 oktober hebben we haar lichaam begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparchie te Denekamp.

Geboren en getogen in een goed en mooi gezin is haar leven niet over rozen gegaan. Niemand kan vermoeden hoe zwaar haar kruis vaak geweest is. Desondanks bleef ze een bindende figuur in de familie.

Daarom was ze bemind en werd ze niet alleen gelaten. Met veel liefde werd ze omringd. Haar man bezocht haar dagelijks in het verpleeghuis „Oldenhove” en was haar familie trouw in veelvuldig bezoek.

Veel liefde heeft ze gegeven, veel liefde heeft ze ontvangen.

Nu ze van ons is heengegaan is ze geborgen in Gods liefde, want haar naam was geschreven in de palm van Gods hand.

God die haar gekend heeft als geen van ons is nu de vervulling van haar leven. Bij God blijft zij in liefde verbonden met ons; haar man, kinderen, kleinkinderen en familie, want echte liefde kan niet sterven.

Rust in vrede en bedankt!

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, wees haar en onze voorspraak.

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw medeleven en belangstelling betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder.

W. Oonk op den Dijk
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.