



Gedenk in uw H. Misoffer en gebed de ziel van
ARNOLDUS HERMANNUS MULLER

weduwnaar van

JOHANNA ALEIDA SLEEBOS

Geboren te Oldenzaal 1 januari 1881, overleed hij, gesterkt door de Genademiddelen der Kerk, 11 april 1963 te Delden. Wij legden zijn lichaam 16 april te ruste op het r.k. kerkhof te Oldenzaal, in afwachting van de blijde dag der Verrijzenis.

Hij was een man van grote eenvoud, tevredenheid en diep geloof. Een trouwe levensgezel voor moeder, een goede vader voor zijn kinderen.

Met zorg en liefde verrichtte hij zijn dagelijks werk, zolang hem dit mogelijk was. Toen de kwalen van de ouderdom kwamen, verdroeg hij deze zonder klagen, blij en tevreden, altijd bereid in alles Gods Wil te volbrengen.

Nog zo kort geleden stonden wij aan het sterfbed van moeder, nu is ook vader ons voorgegaan met het teken van 't geloof. Moge God hun beide de eeuwige vreugde schenken als loon voor hun welbestede leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bewaart de erfenis van uw ouders: een groot geloof en een oprechte liefde voor elkaar en u medemensen. Dank voor al uw liefde. Moge de Verrijzenis van Christus ons versterken in het vertrouwen, dat wij eens met Hem zullen verrijzen.

H. Maria, toon u voor onze ouders een goede moeder.

Mijn Jezus, barmhartigheid.