

TER GEDACHTENIS

aan onzen jongsten lieveling

Bernardus Gerhardus Muller,

geboren 14 Jan. 1923, overleden 3 April 1924.

Teeder broertje, schuld'loos jongske,
Waarom gingt ge van ons heen!
Waarom laat gij in uw lente
Ons in droefheid dus alleen!

Eenmaal waart gij onze vreugde
Liev'ling met uw open ziel,
En nu treuren we op uw grafje,
Daar uw zoetheid ons ontviel.

„Vader, Moeder, weent niet, zegt hij,
Wilt niet treuren, wees verblijd,
'k Ben de speelgenoot der Eng'len
'k Ben nu zalig voor altijd.

Op de wereld is 't vol van lijden
Maar hier speel ik eeuwig blij,
'k Zal mijn Schepper voor u bidden,
Dan komt gij eenmaal ook bij mij”.

J. A. van Dopperen, Glanerbrug