



*In Memoriam*



Gedenk in Uw gebeden

Elisabeth Gertrudis Muller

Weduwe van

Albertus Theodorus Donders

Geboren te Arnhem, 26 November 1871, na een kortstondige ziekte, nog voorzien van het H. Oliesel, de 27e Maart 1951 te Arnhem overleden, de 30e Maart begraven op de R.K. Begraafplaats Moscowa.

---

Plotseling is onze goede moeder van ons weggenomen. Haar weltesteds leven echter van vroomheid en plicht was een ononderbroken voorbereiding geweest op deze overgang naar het andere leven.

Eenvoud, godsvrucht en toewijding aan haar gezin vormden de inhoud van haar leven. Haar eigen vroomheid bracht ze over op haar kinderen, niet zozeer door vele vermaningen, als wel door eigen voorbeeldige plichtsbetrachting. Zo was zij tot haar laatste levensdag het middelpunt en de band van haar kinderen en kleinkinderen, dankbaar voor iedere attentie, die ze mocht ontvangen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, moge dezelfde eensgezindheid onder u blijven, die steeds de vreugde was van mijn ouderdom; gedenkt mij in uw gebeden, vooral gij mijn dochter, die ik aan de bijzondere dienst des Heren mocht afstaan.

Heer, Gij hebt ons de onvolprezen gave geschonken van een toegewijde, liefdevolle, vrome moeder; wij bidden U, wil haar thans, als beloning voor de vele zorgen, die zij aan ons besteedde, opnemen in Uw eeuwige vreugde, opdat zij daar onze voorspreekster moge zijn bij Uw troon.

Heer, geef aan Uw dienaar Elisabeth de eeuwige rust.