

*Dat hij
ruste
in vrede.*

Ter gedvruchtige herinnering
aan

GERARD MULLER

Echtgenoot van

GEERTRUIDA HERMINA BLOEMEN,

geboren te Lonneker 20 Maart
1886, na voorzien van de laat-
ste H. Sacramenten, overleden
31 December 1942 te Glanerbrug

en begraven 5 Januari 1943 op het R. K. Kerkhof.

Het is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft:
de Naam des Heeren zij geloofd.

Toen de beproeving kwam, werd hij bereid ge-
vonden en hij droeg deze met groot geduld en
stelde zich volkomen in Gods hand.

Ik heb een goeden strijd gestreden, mijn loopbaan
volcindigd, het geloof behouden; thans is mij de
kroon der gerechtigheid weggelegd.

Hij was bemind bij God en bij de menschen en
zijn aandenken is in zegening.

Dierbare vrouw en kinderen, zoo gaarne was ik
nog eenige jaren gebleven, maar God weet, wat
het beste voor ons is. Vertrouw op Hem, Hij zal
uw steun zijn.

Gij geliefde kinderen, weest eensgezind onder el-
kander, eert uw moeder en weest haar gehoorzaam.
Mijne dierbaren, een enkel gebed, dat is het, wat
ik van uwe liefde verwacht.

Mijn Jezus barmhartigheid.

ONZE VADER — WEES GEGROET.