



Ter dankbare herinnering aan

GEZINA JOHANNA MULLER

Zij werd geboren te Enschede op 30 april 1936. Vrij plotseling is zij van ons heengegaan op 17 januari 1983 te Enschede. Biddend hebben wij op 21 januari d.o.v. afscheid van haar genomen in een gezongen Uifvaart. In een crematieplechtigheid te Usselo hebben wij haar toevertrouwd aan de Heer van alle leven.

Sientje was iemand om van te houden.

Juist zij, omdat zij zoveel liefde gaf, terwijl zij andere gaven miste.

In al haar eenvoud kon zij zo spontaan zijn, zo echt lief, en heel oprecht.

Zij was blij met ieder vriendelijk woord en met 'n klein en teder gebaar; met de kleine dingen die zij kreeg.

Dat alles beloonde zij met hartelijkheid zonder franje; met spontane dankbaarheid zonder bijbedoelingen.

Het schijnbaar onbelangrijke was voor haar belangrijk, en daardoor leerde zij ons om onze grootsheid af te leggen en kleine mensen te durven zijn.

Zo had zijn haar eigen, onvervangbare plaats in ons leven, niet door wat zij presteerde, maar door wat zij wás.

Bijna onopvallend is zij van ons weggeroepen.

Wij zullen haar heel erg missen, maar in ons hart behoudt zij haar plaats: een ereplaats!

En wij vertrouwen dat ook God haar 'n ereplaats geeft, want „wat Hij voor groten en verstandigen verborgen heeft gehouden, heeft Hij aan kleinen geopenbaard.” (woorden van Jezus.)

Gaarne willen wij U hartelijk danken voor de attenties en vriendschap voor Sientje, tijdens haar leven en voor uw meeleven na haar overlijden.

Mevr. W. Muller—Dille
Dhr. en Mevr. Beldman—Muller