



Gedenk in Uwe Godsvruchtige gebeden
de ziel van Zaliger

Hendrikus Joh. Muller

Echtgenoot van Johanna Wilh. de Rijter
Geboren te Lonneker 15 December 1901
voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden; hij overleed te Glanerbrug op
8 Maart 1958 en werd begraven 12 Maart
d.a.v. op het R.K. kerkhof aldaar.

Welk een zwaar offer vraagt God van ons!
Een dierbare man en vader, in de bloei van
zijn leven, aan ons ontnomen, toen hij nog
nodig was voor vrouw en kinderen.

Bewonderenswaardig was zijn geduld,
waarmede hij zijn jaren van ziekte heeft
gedragen. Met volledige overgave nam hij
gelijk de man Job uit het oud Verbond het
ontzettende lijden en de dood uit Gods hand
aan. Hij had een vagevuur op aarde.

Hij was een oprecht en eerlijk mens, die
alleen vrienden en geen vijanden had. Dank-
baar voor een ieder die hem in zijn ziekte
bezocht en niemand zou een klacht over
zijn lippen horen komen.

Mijn dierbare vrouw, die mij steeds met
alle zorgen hebt omringd en ook uwe zware
kruis met blijmoedigheid steeds hebt gedra-
gen, heb dank voor alles. In de hemel zal
ik voor Gods troon uw voorspraak zijn.

Mijn oudste jongen blijf een steun voor
uw moeder. Mijne kinderen blijf voor uw
vader bidden.

Alle mijn familieleden en bekenden:
Vaarwel tot weerziens in de hemel."