



Na een langdurig ziekbed  
overleed te Losser  
op 22 april 1973

**Hendrikus Johannes Muller**

echtgenoot van  
**Erzsébet Pataki**

Voor Uw medeleven en belangstelling bij  
het overlijden van onze lieve man, vader  
en opa, betuigen wij U onze oprechte  
dank.

Moeder, kinderen en kleinkind

Oldenzaal, april 1973

Op de dag der verrijzenis is hij van ons  
heengegaan.

Ondanks een leven vol tegenslagen en  
pijnen en de wetenschap ons vroeg te  
moeten missen, bleef hij altijd opgewekt  
door zijn geloof in God. Hij leefde voor  
zijn vrouw en zijn kinderen, die hij zeer  
liefhad. Hij bracht vrede en liefde onder  
de mensen en kende alleen vrienden.

Laten wij hem onze dankbaarheid tonen  
door samen zo verder te leven, zoals hij  
het ons geleerd heeft. Hij heeft ons laten  
zien, dat het leven altijd waard is geleefd  
te worden.

Eens zullen wij weer allen tezamen zijn.