



O Heer, die onnaspeurlijk in Uw werken zijt,
maar alles tot Uw glorie en tot het heil der
Uwen leidt,

wij bidden voor de zielerust van

Hubertus Antonius Maria Muller

Hij werd geboren te Glanerbrug 10 mei 1949.
Onverwacht overleden door een noodlottig
toeval de 24e juli 1963. Zijn lichaam verwacht
de verrijzenis op het r.-k. kerkhof te Glaner-
brug, waar hij de 27e juli werd begraven.

Geliefde ouders, de goede God heeft u
beproefd. Maar ween niet, zoals zij, die
geen hoop hebben.

Moge het geluk, wat ik thans geniet, u een
troost zijn. Uw liefde kon mij niet geven,
wat ik thans van de goede God heb ont-
vangen. Ik zal u in de hemel niet vergeten,
maar vraag voor u Gods rijkste zegen en
de hemel in het verschieft. Mogen wij daar
samen weer verenigd worden om nimmer
meer te scheiden.

Dank, vader en moeder, broers en zusjes
voor uw liefde en zorgen.

Om zijn onschuld hebt Gij hem tot U op-
geheven en hem bevestigd voor Uw
aangezicht in eeuwigheid.

ONZE VADER

WEES GEGROET