



Dankbare herinnering aan

Jan Muller

* 28-11-1920

† 1-6-2002

De laatste jaren van Jan's leven waren niet gemakkelijk.

Z'n gezondheid liet hem maer en meer in de steek.

Zijn heengaan in de vroege ochtend van de 1e juni dag kwam toch nog onverwacht.

We herinneren ons Jan toch graag vooral ook vanuit z'n goede jaren.

Jan was een goede voetballer waarover veel gesproken werd.

Jan was verder gehecht aan het Twentse land, de prachtige natuur, daar kon hij intens van genieten.

Heel vroeg opstaan en ontbijten aan de grens bij Aarnink, genietend van de opkomende zon en de natuur die ontwaakt, dat deed hem heel goed.

Jan heeft z'n hele leven hard gewerkt als schilder.

Hij werd gewaardeerd om z'n vakmanschap en mensen hadden veel vertrouwen in hem.

Met het heengaan van deze in Losser geboren en getogen Lossenaar valt weer een bekend gezicht weg.

Jan wij hopen en geloven dat de Eeuwige jou heeft opgenomen.

Jan rust in vrede.

Voor uw belangstelling tijdens Jan's ziekte en na zijn heengaan willen wij u met dit aandenken dankzeggen.

Zussen en familie

Losser, juni 2002