

Met dankbaarheid en liefde denken wij
terug aan

JAN GERRIT MULLER

echtgenoot van
JOANNA GEZIENA MARIA SCHOLTEN

20 Juli 1914

26 Okt. 1990

„Zoals iemand leeft, zo sterft hij ook”,
rustig goedig, zonder groot rumoer.

Samen met Jo, van wie hij zoveel hield,
ging hij voor, in overtuigde plichts vervulling
ten opzichte van zijn gezin en zijn werk.

Hij stond altijd klaar, vaak wachtend, omdat
hij een man was van de klok.

Wij weten en vertrouwen, dat na dit rijk en
welbested leven, een welverdiende rust in
het hiernamaals op hem wacht.

God, geef hem de eeuwige rust.

*Voor de vele bliken van medeleven, die wij
van u mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man en onze lieve papa en
opa, zeggen wij u hartelijk dank.*

*J.G.M. Muller-Scholten
kinderen en kleinkinderen*