

*Mijn taak is volbracht,  
jullie onderlinge liefde moet blijven.*

Jeany Ebbers-Muller

\* 23 maart 1923

† 6 januari 1999

We bedanken iedereen die met mammie en ons heeft meegeleefd. Het was een zeer grote steun.

Vera en Egbert  
Kiki, Arno  
Penny

Ron en Ineke  
Manon, Igor  
Wouter

"In dit huis, in deze stoel, hier wil ik sterven", zei je altijd en aldus geschiedde.

Mam, ondanks dat je pappie vreselijk miste heb je toch nog een fijne tijd gehad na zijn overlijden. Dankzij je hondje, trouwe familieleden en vrienden en vooral dankzij je zus, die jou bleven bezoeken. Bijna geen dag ging voorbij zonder. Je was dan ook altijd gastvrij en belangstellend voor iedereen. 't Was trouwens altijd "de zoete inval" bij jou, iedereen ging graag naar je toe. "Wie goed doet, goed ontmoet", ging bij jou met recht op. Wat hebben je kleinkinderen toch veel bij jou gelogeed, want dát had je 't liefst, dat we bij jou kwamen. Anders werd 't als jij op bezoek moest, dát mocht nooit te lang duren, al snel wilde je dan weer naar je eigen huisje. Je leefde altijd in alles met ons mee, wilde vooral dat 't ons goed ging. De laatste maanden namen je krachten sterk af, tot je, tijdens een dutje, vredig insliep, inderdaad in je eigen stoel. En uitgerekend op jullie trouwdag kom je weer bij pappie, mooier kán toch niet. Het is goed zo.