

*"De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren,  
en, indien we sterk zijn, tachtig jaren;  
wat daarin onze trots was, is moeite en leed,  
want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen."*

*Psalm 90:10.*

In liefdevolle herinnering aan

**Johanna Maria Muller**  
"Enne"

Mam/Oma werd geboren in Losser  
op 25 februari 1925 en overleed vrij plotseling  
op 12 december 2007 in Enschede  
na een korte ziektebed.

Lieve Mam en Oma,

Je stond altijd voor ons klaar en hebt ons met heel veel zorg en liefde opgevoed. Daar zullen we je altijd dankbaar voor zijn.

Een paar jaar na het trouwen nam ze afscheid van Losser en haar familie voor een paar jaar naar Afrika. Maar het was pas 25 jaar later dat ze terugkwamen, de kinderen en kleinkinderen achterlatend in Afrika, waar ze ook veel verdriet aan had.

Een troost werd het toen Marianne en Tony met de 3 kinderen in Losser kwamen wonen.

De natuur was altijd heel belangrijk voor haar en wanneer het ook maar mogelijk was, ging ze er op uit om een rondje in de natuur te fietsen, zelfs tot afgelopen zomer.

Mam/Oma, je hebt je rust verdiend nu. Rust zacht in je vernieuwde hemelse lichaam. We missen je nu al.

Marianne, Tony en de kinderen  
Harry  
Rob en de kinderen