

Ter nagedachtenis aan

PAUL MULLER

die geboren werd, 29 november 1922
te Losser en echtgenoot van

MARIETJE VANEKER,

is gestorven op 6 april 1988, na een
poging om hem toch nog bij ons te
houden na een zoveelste operatie
te Nijmegen.



Meestal, na een lang leven samen
hard in het café te hebben gewerkt,
hoop je toch nog samen een beetje
te kunnen genieten van alles wat je
leuk vindt en graag had willen doen.

Maar die hoop ging al vrij gauw
verloren. - Ondanks alle pijn die Pa
altijd heeft gehad, bleef hij altijd
hopen en je hoorde hem nooit klagen.

Het fijnste vond Pa dat de klein-
kinderen graag bij hem wilden zijn en
hij probeerde ondanks alles toch nog
zoveel mogelijk met hen te doen.

Pa kon ook erg genieten van de
vogelhuisjes achter zijn huis, waar hij
vogels al nestjes zag bouwen.
Jammer is alleen dat hij die jonkies
nooit zal zien.

Ma heeft Pa tot het laatst met volle
overgave verzorgd. Niks was haar te
veel.

Pa, we hebben geen afscheid van
je kunnen nemen, maar we weten nu
zeker, dat je in de Hemel een fijn
plekje zult krijgen, waar je verder
zult rusten zonder pijn.

Pa, we hebben allemaal van je ge-
houden en we weten zeker, jij ook
van ons.

Voor de vele blijken van medeleven,
die wij van U mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve man en
onze zorgzame vader en opa, zeggen
wij U hartelijk dank.

M. G. Muller-Vaneker
Hans en Erne
Sander, Miranda
Rudie en Jeanette
Sabine, Marloes