





Wilhelmus Laurentius Hubertus Muller

echtgenoot van
Catharina Pauline Henriette Tolhuizen
weduwnaar van Bertha Keulen

* 17 juni 1912

† 19 november 1998

*Wees niet verdrietig,
ik krijg het alleen maar beter.*

Met de gedachte achter deze woorden relativerde vader zelf vaker het te verwachten afscheid van het aardse leven en gaf daarmee tegelijkertijd zijn grote geloofsovertuiging aan. Onverwacht nam hij afscheid van het leven.

Vader was gezegend met veel geestesgaven die hem rijkelijk inspireerden. Opgeleid in het koesteren van de "Koningin van de Wetenschappen", de mathematica, had hij ook veel belangstelling voor filosofie en theologie. Vaak werd hij een woordkunstenaar genoemd;

bekend was zijn voorliefde voor de franse taal.

Hij kende een hoge beroepsethiek en had door kennis en ervaring zitting in diverse besturen en organisaties. Als directeur van de gemeentelijke energiebedrijven toonde hij een toernooi-inzet.

Gedrevenheid, motivatie en rechtvaardigheid sierden hem. Naast de ernst van alle dag was er ook tijd en ruimte voor een levensstijl in bourgondische en carnavaleske sferen.

Zijn werkzaamheden vergden veel van zijn tijd. De dagelijkse zorg voor het gezin werd aan moeder toevertrouwd. Hij was haar daar dankbaar voor.

Hij gaf veel om zijn kinderen.

"Jullie namen staan geschreven in de palm van mijn hand", waren zijn eigen woorden. Ook zijn kleinkinderen waren hem bijzonder lief.

De laatste jaren verminderden zijn krachten. Uiteindelijk werd de zorg voor vader liefdevol overgenomen door de mensen van het verpleeghuis.

Wij zullen vol liefde aan hem blijven denken.