



In dankbare herinnering aan

Willem Muller

sinds 23 juli 1964 weduwnaar van
Annie Siemerink

Geboren in Oldenzaal op 4 mei 1913. Hij is overleden in het Medisch Spectrum Twente te Oldenzaal op maandagochtend 18 april 1994.

Onverwachts is pa maandagochtend op een rustige manier overleden. Dit maakte ons stil, verward en verdrietig.

Pa was een man van weinig woorden. Soms vertelde hij lachend voorvallen uit zijn jeugd en van zijn werk. Hij stond niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Hij was zorgzaam voor ons; vrijgevig voor goede doelen.

Ruim 60 jaar heeft hij bij Bleckmann gewerkt. Hij werkte hard en vol overgave. Vooral de jaren vijftig en zestig waren voor hem een mooie tijd.

Het sterven van mama was voor hem en ons een zwaar verlies. Veel waardering hebben we voor tante Annie, die ruim 20 jaar bij ons heeft gewoond en voor ons heeft gezorgd.

De laatste drie jaar heeft pa in het wooncentrum "Scholtenhof" gewoond. Hij was graag alleen. "Ik zit hier mooi", zei hij vaak. Behalve met de eigen familie, had hij weinig contact met anderen. Hij was tevreden met de radio en de televisie en speelde regelmatig in de loterij.

Door de grote afstand Limburg-Twente hebben opa en de kleinkinderen elkaar niet zo vaak gezien. Wel was opa belangstellend naar hun verjaardagen en hun schoolrapporten. We vinden het jammer dat hij de geboorte van zijn vierde kleinkind van Maria en Ben niet kan meemaken. Naar deze geboorte heeft pa zeer uitgekeken.

"Breng me morgen gele pruimen mee", was zondagavond pa's laatste wens. Jammer, hij heeft deze pruimen niet meer kunnen proeven.

Pa en opa, je blijft altijd in onze herinnering.

Wij willen U bedanken voor uw medeleven bij het overlijden en bij het afscheid van pa.

Harry en Gerda
Eva, Sanne en Luuk
Maria en Ben