



Een dankbare en liefdevolle herinnering aan

Berendina Geertruida Mulstege

Sinds 8-2-1983 weduwe van

Hendrikus Niehoff

Zij werd geboren op 29 december 1903 te Mander. Gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij in volle overgave van ons heengegaan op dinsdag 5 juli 1994.

De gezongen Eucharistieviering vond plaats op 8 juli 1994 in de parochiekerk van de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum, waarna we haar lichaam ter ruste hebben gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar.

"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden."
Dit gedeelte uit het boek der Spreuken 31-10-31 is zeker op onze moeder en oma van toepassing. Het valt ons zwaar afscheid te moeten nemen

van haar die ons zo dierbaar was. Zelfs de sterkste moet buigen voor de dood en al laat haar leeftijd ons toe, haar heengaan te aanvaarden, toch zullen we in haar een goede moeder, oma en het centrale punt missen.

Geboren te Mander, verloor ze al op jeugdige leeftijd haar ouders. In 1934 trouwde ze met vader en samen met hem, heeft ze een hard werkend en zorgzaam leven geleid voor haar gezin en op het bedrijf.

Altijd bereid voor een luisterend oor en wijze raad voor iedereen. Toen de zorg voor vader dusdanige vormen aannam, dat opname in het verzorgingshuis St. Franciscus nodig was, deed ze daar niet moeilijk over en hebben ze dankzij de goede verzorging aldaar, nog bijna 2 jaar samen mogen zijn. Na 11 jaar liet haar eigen gezondheid het afweten en is ze na 8 weken liefdevol verzorgd te zijn in het verpleeghuis "Oldenhove", in alle rust overleden.

Aan een waardevol leven is een einde gekomen.

Ga met God.

Dank U wel mam.

Voor uw bliken van medeleven, betoond na het overlijden van onze moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen.