

Ter dankbare herinnering aan  
**Bernardus Johannes Mulstege**  
echtgenoot van  
Mina Johanna Borggreve

Hij werd geboren te Mander 2 mei 1907. Na voorzien te zijn van het Sacrament der zieken overleed hij in het verpleeghuis „De Meulenbeld” te Almelo 28 juli 1980. Op 31 juli d.a.v. werd hij op het r.k. kerkhof te Vasse te ruste gelegd in afwachting van de wederkomst van de Heer.

Een bijzonder opgewekt en blij mens is uit ons midden weggegaan. Er is nu een leegte, die slechts gevuld kan worden door de herinnering aan hem.

Hij heeft vele zorgen in zijn leven gekend, maar daar merkte je niets van, alleen wanneer je zo met hem in gesprek kwam. Zijn eerste zorg ging altijd uit naar zijn vrouw, met wie hij veel lief en leed heeft gedeeld in de 45 jaar dat zij getrouwd zijn geweest.

Hij bezat 'n diep geloof en was door zijn goedheid een voorbeeld voor allen.

Lieve vrouw en kinderen, ik dank jullie voor de liefde en de goede band in het

gezin. Dit scheiden valt ons zwaar. Maar eens zullen we elkaar terug zien in Gods eeuwige Vaderhuis.

Dat hij ruste in vrede.

Wij danken U hartelijk voor Uw blijken van deelneming bij 't heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa.

**FAMILIE MULSTEGE**

Mander, juli 1980  
Oosteriksweg 27