



IN UWE GEBEDEN WORDT  
AANBEVOLEN DE ZIEL VAN ZALIGER

Mejuffrouw

# Euphemia Multhoff

Echtgenoot van JOHANNES HOEBEN,  
geboren te Losser 12 Februari 1852, voor-  
zien van de H.H. Sacramenten der ster-  
venden, overleden te Losser 23 Juni 1924  
en 26 Juni begraven op het R. K. Kerkhof  
aldaar.

Ik zag uit naar hulp, maar ik heb die  
niet gevonden. Waarom was mijne ziekte  
ongeneeslijk? Omdat Gij, o Heer, volgens  
Uw welbehagen gehandeld hebt. Job,

Goed echtgenoot en goede moeder,  
gedroeg zij zich in alles met beleid, bleef  
vast gehecht aan den dienst van God,  
leerde de haren God vragen, de zonde  
vluchten, de wet Gods beminnen en er  
naar leven H. Petr. Can.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik  
sterf doch mijne liefde sterft niet: ik zal  
U beminnen in den Hemel, gelijk ik U  
op aarde heb liefgehad. Denkt aan het-  
geen ik geleden en aan de zorgen, die  
ik voor u gekoesterd heb . . . Legt u den  
plicht op voor de rust mijner ziel te  
bidden. H. Joh. Berchm. H. Joh. Chrys.

Allerzoetste Jezus, wees mij geen  
rechter maar een Zaligmaker (50 d. afl.)

Zoet Hart van mijn Jesus, doe mij U  
altijd meer en meer liefhebben. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.  
(300 dagen allaat.)

Zij ruste in vrede.