



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Maria Clasina van Mulukom,

Weduwe van

Piet Vermeulen,

geboren te Afferden (Gld.), den 24 Maart 1838
en voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
aldaar overleden den 6 Juli 1924.

Van krachten uitgeput, stierf zij in een geluk-
kigen ouderdom, en op gevorderden leeftijd ge-
komen tot de volheid der dagen. Gen. 25.

Eene eerekroon zijn de hooge jaren, die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Spr. 16, 31.

Kwellingen en smarten overvielen mij; zonder
hoop op genezing was mijn kwaal; hetgeen Gij
mij hebt opgelegd o Heer, heb ik volbracht; nu
kom ik tot U. Ps. 114, 4; Joës 17.

En nu, welk is mijne verwachting? Is het niet
de Heer? Doch mij niet verlatende op mijne
gerechtigheid maar op de menigte Zijner ont-
fermingen kom ik voor Zijn aanschijn bidden:
Verhoor mij Heer, en wees mij genadig; handel
met mij volgens Uwen wil en laat mijne ziel in
vrede ontvangen worden.

Ps. 38, 8; Dan. 9, 18; Tob. 3, 6.

Haar leven is niet geëindigd, maar verwisseld
voor een beter leven. Het is de aarde niet, die
haar bedekt, maar de hemel die haar heeft ont-
vangen, en weldra zullen wij ons vereenigd
vinden met haar, die wij betreuren. H. Basilius.

Troost elkander met deze woorden.

I Thess. 3 11.

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.)