



Bid voor de Ziel van Zaliger
Jan Hendrik Oude Munninghof
echtgenoot van
JOHANNA KRISTEN.

geboren 10 April 1858, plotseling over-
leden 11 Maart 1931 en begraven 14
Maart 1931 op de R. K. begraafplaats
te De Lutte.

Waakt, want gij weet niet in welke ure
uw Heer zal komen. Matth. XXIV 42.

Zie Heer, hier ben ik. Gij hebt mij
geroepen. I Kon. III 9.

Zalig de dienaar, welken zijn Heer
als Hij komt, goed voorbereid en wa-
kende vindt. Lucas III 37.

Zij sterven geen onvoorziene dood,
die de gedachte aan den dood altijd
voor den geest gehad hebben

H. Anselmus.

Mijn Heer en mijn Rechter, gedenk
mij in Uwe groote barmhartigheid.

Dierbare vrouw en geliefd pleegkind
en gij mijne familieleden, berust in den
Wil van God; wat Hij doet is wel-
gedaan. Bidt voor de rust mijner ziel!

Mijn Jezus, barmhartigheid.

ONZE VADER — WEES GEGROET

R. I. P.

.....
G. J. Oosterbroek - koster - De Lutte